

Σύναξη κληρικῶν καὶ μοναχῶν γιὰ τὸ θέμα τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς

Ἀπευθυνόμαστε μὲ σεβασμὸ στὴν πατρική Σας ἀγάπη γιὰ ἔνα θέμα ποὺ ταλανίζει ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἐπανῆλθε στὸ προσκήνιο μὲ τὶς πρόσφατες ἔξαγγελίες τοῦ ἄρμοδίου Ὑπουργοῦ κ. Νότη Μηταράκη κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν Προγραμματικῶν Δηλώσεων τῆς νέας Κυβερνήσεως (8-7-2023) καὶ ἀφοροῦν στὴν ἔκδοση ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἐντὸς τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου. Προκαλεῖ μεγάλη ἔκπληξη καὶ ἀνησυχία ἡ ιδιαίτερη σπουδὴ τῆς Κυβερνήσεως νὰ προτάξει τὴν ἅμεση ὑλοποίηση ἐνὸς σχεδιασμοῦ, ποὺ ἐπὶ χρόνια παρέμενε στάσιμος λόγῳ καὶ τῶν πολυπληθῶν καὶ σθεναρῶν ἀντιδράσεων ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ μας.

Οἱ κρατικοὶ παράγοντες ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ταυτότητες αὐτὲς εἶναι ἀπλῶς ἔνα μέσο ἀσφαλοῦνται ταυτοποιήσεως τοῦ πολίτη καὶ τρόπος ταχείας ἔξυπηρετήσεως του ἀπὸ τὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, μέσον συναλλαγῆς καὶ μέθοδος πατάξεως τῆς φοροδιαφυγῆς. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ νέα ταυτότητα χρησιμοποιεῖ ἔναν ἀριθμὸ «κλειδί», ὑπάρχει καὶ ἡ δυνατότητα διασυνδέσεως ποικίλων δημοσίων καὶ ἴδιωτικῶν ἀρχείων καὶ πρόσβασης αὐτῶν, ὅχι μόνον ἀπὸ τὸν πολίτη, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τρίτους. Ἡ ὑπαρξὴ microchip στὶς νέες ταυτότητες (ποὺ ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπὸ τὸν Ὑπουργό): α) καθιστᾶ τὴν διαδικασία αὐτὴν αὐτόματη, β) μπορεῖ νὰ ἀναγνωστεῖ (ἡ ταυτότητα) σὲ ἀνύποπτο χρόνο, χωρὶς νὰ λάβει γνώση ὁ κάτοχός της, ἐφόσον βρίσκεται κοντὰ σὲ σημεῖο ἀνάγνωσης, γ) ἀφήνει πίσω τῆς «ἡλεκτρονικὰ ἵχνη» καὶ δ) καθιστᾶ ἐφικτὴ τὴν δυνατότητα ὑποκλοπῆς τῶν στοιχείων της, ἥ ἀλλοίωσης αὐτῶν, καὶ στὴν ἴδια τὴν ταυτότητα, ἀλλὰ καὶ στὶς βάσεις δεδομένων (δημοσίων καὶ ἴδιωτικῶν ἀρχείων). Εἶναι γεγονός ὅτι μᾶς καθησυχάζουν διαρκῶς γιὰ τὸ ἀδιάβλητο προσπέλασης τῶν καρτῶν καὶ τῆς προηγμένης ἀσφαλείας τους· πρόκειται δυστυχῶς περὶ ἀντιεπιστημονικοῦ μύθου. Μὲ τὴ διευκόλυνση ποὺ παρέχουν τὰ μέσα ἡλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως προκύπτει ἡ εὐχέρεια δημιουργίας προσωπικοῦ προφίλ, παρακολούθησεως κάθε συναλλαγῆς, κάθε κινήσεως καὶ ἐλέγχου τῆς προσωπικῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν.

Ἡδη, μέσω τοῦ AMKA καὶ τοῦ ΑΦΜ, εἶναι γνωστὰ στοὺς ἄρμοδίους καὶ ὅχι μόνο, τὰ θέματα τῆς ὑγείας μας, ἡ ἐργασιακὴ μας πορεία καὶ ἡ ἴδιοκτησιακὴ καὶ οἰκονομικὴ μας κατάσταση. Ἰσως δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῆς τυραννίας τῶν πολιτῶν, ὅταν ὅχι μόνο αὐτά, ἀλλὰ ὅλα τὰ ἀρχεῖα διασυνδέθοῦν μέσω τῆς ἡλεκτρονικῆς ταυτότητος. Κάθε ἄνθρωπος θὰ βρεθεῖ στὸ ἔλεος καὶ τὸν χειρισμὸ τῶν οἰωνδήποτε ἀρχῶν, πολλῷ μᾶλλον στὶς ὁρέξεις τυχὸν ἀνελευθέρων δικτατορικῶν καθεστώτων.

Λέγεται ὅτι τὸ ζήτημα τῶν ταυτοτήτων εἶναι πολιτικό. Άκομη κι ἀν ἦταν πολιτικό, δὲν θὰ μπορούσαμε νὰ ἐμπιστευθοῦμε ἀδιαμαρτύρητα τὸν Καίσαρα καὶ νὰ πιστέψουμε στὴν πρόφαση ὅτι μὲ τὶς νέες ταυτότητες προτίθεται νὰ «νοικοκυρέψει» τὸν τόπο μας. Ἡ μέχρι τώρα στάση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων μαρτυρεῖ τὸ ἀντίθετο. Τὰ δυσβάστακτα μνημόνια, ἡ βαριὰ φορολογία, ἡ ἀνεξέλεγκτη ἀκρίβεια στὰ στοιχειώδη ἀγαθά, οἱ ὑπέρογκοι λογαριασμοὶ στὴν ἐνέργεια, ἡ νομιμοποίηση τῶν ἐκτρώσεων, ἡ περιφρόνηση τῆς οἰκογένειας μὲ τὴν προώθηση τῆς

όμοιοφυλοφιλίας καὶ τῶν ποικίλων συμβιώσεων ἀπὸ τὴν μιά, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ παράνομη παρακολούθηση πολιτικῶν καὶ ἄλλων προσώπων, δείχνουν τὸ ἀληθινό, ὀλοκληρωτικὸ καὶ ἄστοργο πρόσωπο τῶν ἀρχῶν. Εἴμαστε, ως ἑλληνικὸ κράτος, σύμφωνα μὲ τὶς σχετικὲς στατιστικές, στὶς τελευταῖς θέσεις σεβασμοῦ τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν στὴν Εὐρώπη!

Φρονοῦμε ὅτι τὸ θέμα τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτότητων εἶναι ἔξαιρετικὰ σοβαρό, μὲ πολὺ σημαντικὲς πνευματικὲς προεκτάσεις, διότι:

α) ἀφορᾶ στὸν σοβαρὸ περιορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, ἰδιαίτερα ὅταν ἐπιβληθεῖ τὸ λεγόμενο ψηφιακὸ νόμισμα,

β) σχετίζεται ἄμεσα μὲ τὴν ἀριθμοποίηση τοῦ ἀνθρώπου, καθὼς μὲ τὸν μοναδικὸ «Προσωπικὸ Ἄριθμό», ποὺ μὲ τὴν ταυτότητα θὰ ἀποδοθεῖ σὲ κάθε πολίτη ἀπὸ τὴν γέννησή του, ὁ ἀνθρωπὸς δὲν θὰ γίνεται πλέον γνωστός -κατὰ τὴν ἐπαφή του μὲ τὶς ἀρχές- μὲ τὸ ὄνοματεπώνυμό του, ἀλλὰ μὲ τὸν ἔναν μοναδικὸ ἀριθμὸ καὶ

γ) ὑπάρχει ἔντονος σκεπτικισμὸς σχετικὰ μὲ τὴν (ἐμφανὴ ἢ ἀφανή) παρουσίᾳ ἢ ὅχι τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ 666 στὶς νέες ταυτότητες, σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου, κατὰ τὴν Ἱερὰ Ἀποκάλυψη. Ἅκομη κι ἂν οἱ κυβερνητικοὶ ἀρμόδιοι σήμερα ἀρνηθοῦν τὴν ὑπαρξή του στὶς ταυτότητες, καλὸν εἶναι νὰ μὴ διαφύγει τῆς προσοχῆς μας ὅτι, τὸ πιθανότερον, τὸ microchip θὰ εἶναι ἐπανεγγράψιμο, καὶ ὅποιαδήποτε στιγμὴ ὁ δυσωνύμος 666 μπορεῖ νὰ προστεθῇ. Ἐξ ἄλλου, ἡ συνέπεια τῆς ἀρνήσεως παραλαβῆς τῆς νέας ἡλεκτρονικῆς ταυτότητας, ἥτοι ὁ ἀποκλεισμὸς ἀπὸ κάθε συναλλαγῆ, παραπέμπει, καὶ πρὶν ἀκόμη νὰ ἐπιβληθεῖ τὸ χάραγμα, στὸ σχετικὸ χωρίο τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως: «καὶ ἴνα μὴ τὶς δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ Θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὄνόματος αὐτοῦ».

Πάντως, ἡ διαφαινόμενη καὶ ἵσως προδιαγεγραμμένη χρήση τῆς ἡλεκτρονικῆς ταυτότητας γεννᾶ πολλὲς ἀμφιβολίες γιὰ ἐνδεχόμενη μελλοντικὴ φαλκίδευση τῶν δικαιωμάτων μας. Ἔνα αὐριανὸ ὀλοκληρωτικὸ καθεστώς ἀποκτᾶ τὴν δυνατότητα νὰ μᾶς ἀποκλείσει ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν πρόσβαση σὲ εἰδη πρώτης ἀνάγκης, τρόφιμα, νοσοκομεῖα, σπουδές, τὰ πάντα, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ διαφωνοῦμε μαζί του.

Ἐπιθυμοῦμε νὰ θέσουμε ὑπόψη Σας καὶ τὸ ἀναμφισβήτητο γεγονὸς τῆς παγκοσμίως προετοιμαζόμενης «ἀχρήματης κοινωνίας». Ἡδη ἡ ἔκδοση τοῦ ψηφιακοῦ εὐρώ εἶναι ἐπὶ θύραις. Τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι, ὅπως ἀνακοινώνεται, θὰ συνδεθεῖ μὲ τὴν νέα ψηφιακὴ ταυτότητα. Ὄλα σὲ ἔνα! Μὴ κατέχοντας τὴν νέα ἡλεκτρονικὴ ταυτότητα καὶ τὸν ἀριθμὸ της, εἶσαι κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ περιθωριοποιημένος.

Ἡ ἀνησυχία γιὰ ἔναν παγκόσμιο ὀλοκληρωτισμό, μὲ τὴν βοήθεια τῆς τεχνολογίας (ποὺ μπορεῖ νὰ σὲ μετατρέψει ἀπὸ φιλήσυχο οἰκογενειάρχη σὲ καταζητούμενο χωρίς κανένα τόπο καταφυγῆς), δὲν εἶναι παραλογισμὸς θρησκόληπτων καὶ ὀπισθοδρομικῶν «ψεκασμένων», ἀλλὰ συνιστᾶ ἔναν ἀπὸ τοὺς βασικοὺς ἐφιάλτες τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καὶ ὅχι μόνο τῶν χριστιανῶν.

Ἡ θεώρηση ζωῆς καὶ οἱ ἡθικὲς ἀξίες τῶν κυβερνώντων παγκοσμίως δὲν εὐθυγραμμίζονται - ως ἐπὶ τὸ πλεῖστον - μὲ τὶς ἡθικὲς ἀξίες τῆς Ὁρθοδοξίας, ἐνῶ καί ἐκεῖνοι πού διαχειρίζονται τὰ τῆς οἰκονομίας, καθὼς καὶ τὴν τεχνολογικὴ ἐρευνα καὶ τὰ ἐπιτεύγματά της, μοιάζουν μᾶλλον περισσότερο μὲ ἀνθρώπους τῆς ἀποστασίας παρά μὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν φόβο Θεοῦ.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὅπως γνωρίζετε, μὲ παλαιότερες Ἑγκυκλίους ἔλαβε ἀρνητικὴ θέση ἔναντι τῶν ἡλεκτρονικῶν ταυτότητων. Στὸ τελευταῖο σχετικὸ ἀνακοινωθέν της στὶς 17-11-2010 διεκήρυξε ὅτι: «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττῃ τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ νὰ ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι' αὐτό:

α) «Ἡ κάρτα τοῦ Πολίτη δὲν πρέπει νὰ περιέχῃ κατ' οὐδένα τρόπο ἐμφανὴ ἢ ἀφανῆ τὸν ἀριθμὸ 666.

β) Έπίσης, κατ' οὐδένα τρόπο πρέπει μ' αὐτὴ νὰ παραβιάζονται οἱ προσωπικὲς ἔλευθερίες».

Μακαριώτατε Πάτερ,
Ἄγιοι Ἅρχιερεῖς

Όπως γίνεται σαφές, ἀπειλεῖται ἐμφανῶς καὶ ἀποδεδειγμένα ἡ θεόσδοτη ἔλευθερία μας, τὸ ὑπέροχο αὐτὸ δῶρο τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, ὁ Ὄποῖς καὶ μᾶς τὸ δώρισε καὶ τὸ σέβεται ἀπόλυτα δίνοντάς μας τὴ δυνατότητα τῆς κοινωνίας μαζί Του, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸ θέλημα καὶ τὴν ἀγάπη Του. Οἱ ύπὸ ἔκδοσιν ἡλεκτρονικὲς ταυτότητες, ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν καὶ θὰ περιέχουν τὸν μοναδικὸ Προσωπικὸ Ἀριθμό, θὰ πιστοποιοῦν τὸν κάτοχο τους ἐνώπιον τῶν δημοσίων ἀρχῶν καὶ ἴδιωτικῶν φορέων, μὲ σκοπὸ τὴν ταυτοποίησή του καὶ τὴν ἄσκηση δικαιωμάτων, κυρίως διὰ τῆς ἡλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Σύντομα δὲ θὰ συνδεθοῦν καὶ μὲ τὰ οἰκονομικὰ στοιχεῖα τοῦ κατόχου καὶ θὰ ἀποτελέσει τὸ ψηφιακὸ πορτοφόλι του ἐνόψει τοῦ ψηφιακοῦ εὐρὼ καὶ γενικότερα τῆς ἀχρήματης κοινωνίας. Πρόκειται, λοιπόν, γιὰ μία ἡλεκτρονικὴ ταυτότητα μὲ πολλαπλές μελλοντικὲς λειτουργίες (κάρτα ταυτοποιήσεως, κάρτα δικαιωμάτων, κάρτα – σύνδεση μὲ τὴν ἡλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, κάρτα – ψηφιακὸ πορτοφόλι).

Ἐθιζόμαστε, ἔτσι, σταδιακὰ σὲ μία κατάσταση ποὺ προφητικὰ εἶχε προδιαγράψει ὁ Ἅγιος Παῦσιος: «Θὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μ' αὐτές. Ὁταν, ὅμως, κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα σὲ μία κάρτα, αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε, γιατὶ αυτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμα» (Μαρτυρία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου, Πνευματικοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Ἄγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς 1-3-2015).

Ο ὄρθόδοξος λαὸς ἐλπίζει στὴν κραταὶ βοήθεια τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Υπερμάχου Θεοτόκου καὶ προσδοκᾷ τὴν ἴδικὴ Σας πατρικὴ παρέμβαση, ἀφοῦ τὰ συμπεράσματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐπισταμένη ἔρευνα ἀντικειμενικῶν καὶ ἔξακριβωμένων στοιχείων δὲν συμπίπτουν μὲ τὶς πρόχειρες καὶ πολλὲς φορὲς παραπλανητικὲς διαβεβαιώσεις πολιτικῶν προσώπων.

Ἐπειδὴ μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μας διατηρεῖ τὶς εὐαισθησίες του ὅχι μόνο στὰ ἔθνικὰ θέματα (Συλλαλητήρια γιὰ τὴν Μακεδονία), ἀλλὰ εὐρύτερα ἀπέναντι στὸ κορυφαῖο ζήτημα τῆς θεόσδοτης ἔλευθερίας μας, Σᾶς ζητοῦμε νὰ ἀπαιτήσετε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση νὰ δώσει στοὺς πολίτες τὸ δικαίωμα τῆς προαιρετικῆς παραλαβῆς τῆς ἡλεκτρονικῆς ταυτότητος.

Απαραίτητος ὁπωσδήποτε κρίνεται ὁ παραμυθητικὸς λόγος Σας «εἰς τὸ στηρίξαι ἡμᾶς καὶ παρακαλέσαι ἡμᾶς περὶ τῆς πίστεως ἡμῶν, τὸ μηδένα σαίνεσθαι ἐν ταῖς θλίψει ταύταις» (Α΄ Θεσ. 3, 2-3).

Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ,
ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιάν Σας
Γιὰ τὴν Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
(Ἐνδεικτικῶς ἀκολουθοῦν ὑπογραφές)

α/α	Όνοματεπώνυμο	Τιερός Ναός/Μονή πού ύπηρετεί
1	Πρωτ. Ιωάννης Φωτόπουλος	Ι. Ν. ἀγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς
2	Άρχιμ. Συνέσιος	Καθηγούμενος Ι. Ήσυχ. ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης Σιθωνίας Χαλκιδικῆς μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ
3	Άρχιμ. Θεόκλητος	Προηγούμενος Ι. Ήσυχ. ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης Σιθωνίας Χαλκιδικῆς
4	Μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης	Τιερό Ήσυχ. ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης Σιθωνίας Χαλκιδικῆς
5	Άρχιμ. Λουκᾶς Ζήσιμος	Καθηγούμενος Ι.Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου
6	Μοναχός Τιμόθεος Τσετσώνης	Μοναχός Ι.Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου
7	Μοναχός Εὐγένιος Κίτσιος	Μοναχός Ι.Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Καλαυρίας Πόρου
8	Άρχιμ. Ἀθανάσιος Αναστασίου	Προηγούμενος Ι.Μονῆς Μεταμορφώσεως Μ. Μετεώρου
9	Άρχιμ. Παῦλος Ντανάς	Τιεροκῆρυξ Ι.Μ. Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας
10	Άρχιμ. Αὐγουστίνος Ζήσιμος	Τιεροκῆρυξ Ι.Μ. "Υδρας, Σπετσῶν καὶ Αἰγίνης
11	Άρχιμ. Λαυρέντιος Γρατσίας	Ι.Μ. ἀγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης
12	Άρχιμ. Τιερόθεος Κονονός	Ι.Μονή ἀγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης
13	Άρχιμ. Ραφαήλ Ἀλτιπαρμάκης	Ι.Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Καλετζίου Μαραθῶνος
14	Άρχιμ. Ιωσήφ Φούτσης	Ι.Ν. ἀγίου Παντελεήμονος Μαραθῶνος
15	Άρχιμ. Εἰρηναῖος Καζαζάκης	Ι.Ησυχαστήριο ἀγίου Ραφαήλ Ἀνω Σούλι Μαραθῶνος
16	Πρωτ. Ἀθανάσιος Μηνᾶς	Συνταξιοῦχος
17	Πρωτ. Αναστάσιος Τραϊφόρος	Ι.Ν. ἀγίου Ἀθανασίου Μαρκοπούλου
18	Πρωτ. Ἀντώνιος Μπουνδέκης	Ι.Ν. ἀγίου Νικολάου Νικαίας
19	Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης	Ι. Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυροῦ Χολαργοῦ
20	Πρωτ. Εὐστάθιος Ἀθανασόπουλος	Ι.Ν. ἀγίας Ἀννης Κηφισιᾶς
21	Πρωτ. Νικόλαος Γαβαλλᾶς	Ι. Ν. ἀγίων Ἀποστόλων Ψαλιδίου

α/α	Όνοματεπώνυμο	Τιερός Ναός/Μονή πού ύπηρετεί
22	Πρωτ. Κωνσταντίνος Στοῦμπος	Τ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού
23	Πρωτ. Στέφανος Στεφόπουλος	Τ.Ν. Ἅγιος Ταξιάρχης Ἰστιαίας
24	Πρωτ. Άναστασιος Κοροπούλης	Τ.Ν. ἀγίου Θωμᾶ Παραδείσου Ἀμαρουσίου
25	Πρωτ. Νικόλαος Πουρσανίδης	Τ.Ν. Ταξιαρχῶν Ἀχαρνῶν
26	Πρωτ. Χρῆστος Κατσούλης	Τ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνοίξεως Ἀττικῆς
27	Πρωτ. Εὐθύμιος Μουζακίτης	Τ.Ν. ἀγίου Γεωργίου Διονύσου Ἀττικῆς
28	Πρωτ. Άθανάσιος Γεραμάνης	Τ.Ν. ἀγίου Ἰωάννου Καλυβίτου Βαθέως Αὐλίδος
29	Πρωτ. Δημήτριος Μπίμπας	Τ.Ν. ἀγίου Ἀντωνίου Πατησίων
30	Πρωτ. Γεώργιος Μαγγανιάρης	Τ.Ν. ἀγίου Δημητρίου Πολυδενδρίου Ἀττικῆς
31	Πρωτ. Ἡλίας Μουντάκης	Τ.Ν. ἀγίου Βασιλείου ὁδοῦ Μετσόβου.
32	Πρεσβ. Ἀνάργυρος Σαραφόπουλος	Τ.Ν. Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Λεβαδείων
33	Ἄρχιμ. Νικόδημος Σαραντόπουλος	Καθηγούμενος Τ.Μ. Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας Πάρου μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ
34	Ἄρχιμ. Παλαμάς	Καθηγ. Τ.Μ. Γενεθλίου Θεοτόκου Καλλίπετρας Βεροίας μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ.
35	Γερόντισσα Τιμοθέη	Καθηγ. Τ.Μ. Αγίας Τριάδος-Άγιου Νεκταρίου Αἰγίνης μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς.
36	Ἄρχιμ. Γρηγόριος	Καθηγ. Τ.Ησυχ. ὄσιου Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Πευκοχωρίου Χαλκιδικῆς μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ.
37	Ἄρχιμ. Ἰωαννίκιος	Καθηγ. Τ.Μ. Μεταμορφώσεως Σοχοῦ Λαγκαδᾶ μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ.
38	Γερόντισσα Μαριάμ	Καθηγ. Τ.Ησυχ. Τιμίου Προδρόμου Μεταμορφώσεως Χαλκιδικῆς μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς.
39	Γερόντισσα Θεολογία	Καθηγ. Τ.Μ. Τιμίου Προδρόμου Ναούσης μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς.
40	Γερόντισσα Συγκλητική	καθηγ. Τ.Μ. ἀγίου Αὐγουστίνου Φλωρίνης μετά τῆς ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς.

a/a	Όνοματεπώνυμο	Ιερός Ναός/Μονή πού ύπηρετεί
41	Άρχιμ. Μεθόδιος	Καθηγ. Ι.Μ. Γηρομερίου μετά της ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτοῦ
42	Ειρήνη μοναχή	Καθηγ., Ι.Μ. ἀγίου Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου μετά της ἐν Χριστῷ συνοδείας αὐτῆς